

Koloniale wandeling Assen: Gevlucht voor armoede en faillissement



Begin- en eindpunt: NS Station Assen

Parkeren: P&R Station Assen

Horeca: in de stad en het Asserbos

Musea: Drents Museum

Lengte van de wandeling: 17 km

GPX-bestand: Topo GPS koloniale wandeling Assen

In Assen verwacht je niet direct veel verhalen aan te treffen uit ons koloniale verleden. Toch hebben in deze stad families gewoond die uit armoede hun geluk beproefden in de koloniën, zoals Jan Fabricius die op twintigjarige leeftijd naar de Oost vertrok en daar carrière maakte als journalist. Catharina Anna Maria de Savornin Lohman vertrok als jonge vrouw met haar ouders naar Suriname na de benoeming van haar vader als gouverneur van Suriname. Na twee jaar werd hij teruggeroepen omdat hij een zwak bestuurder was. De familie verloor in die tijd hun vermogen en Anna moest voortaan in eigen onderhoud voorzien. Dat bracht haar via omwegen ook naar Nederlands-Indië waar ze zich ontwikkelde tot journalist en schrijfster. Catharina Allegonda van Lier vertrok naar Kaapstad toen haar vader, belastingontvanger in Assen, in opspraak kwam omdat hij niet in staat bleek de achterstallige belastingengelden af te dragen aan de Generaliteit. De inboedel van de familie werd geveild op één landhuis na. Tijdens de wandeling door de stad en het Asserbos komen we nog meer sporen van ons koloniaal verleden tegen.

Route

1. Met je rug naar het station linksaf de Overcingellaan inlopen, loop door tot nummer 4. Hier staat een flatgebouwencomplex op de plek van de voormalige **Jan Fabricius** school. Aan de zuidzijde van het complex is een sgraffito kunstwerk 'Indisch tafereel' te bewonderen dat Alfred van Werven maakte in 1959 voor de noordzijde van de Jan van Fabricius ULO. Sgraffito is een techniek waarbij je de bovenste kleilaag van je werk wegkrast om een fijne lijntekening te krijgen vergelijkbaar met een fresco.
2. Loop verder door tot de Pelikaanstraat en loop deze straat helemaal uit tot de Rolderhoofdweg. In het gebouw van het vroegere Kadaster, nu een wooncomplex op de hoek van de Pelikaanstraat en de Rolderhoofdweg werkte waarschijnlijk de vader van **Haro Baron van Hemert tot Dingshof**, Coenraad Jan baron Van Hemert tot Dingshof, die destijds landmeter was bij het kadaster in Assen. Sla linksaf de Rolderstraat in. Loop onder de tunnel onder het spoor door en loop verder tot de Jan Fabriciusstraat.
3. Sla rechtsaf en loop door tot aan de Kloekhorststraat. Hier links af en loop door tot de Groningerstraat. Sla rechtsaf, steek het Kanaal over en loop door tot je aan je linkerhand de Kideo Kinderdagverblijven ziet liggen. Dit is de vroegere Villa Rozenburg waar **Catharina Anna Maria de Savornin Lohman** opgroeide.
4. Sla na het kinderdagverblijf linksaf en loop de Meester P.J. Troelstralaan in. Neem de tweede straat links, de Meester Groen van Prinstererlaan. Steek het Kanaal over. Aan de overkant schuin links de Oude- Molenstraat inlopen. Loop helemaal door tot het einde van de straat.
5. Aan het einde van de straat rechtsaf Weierspoort , een groot plein met winkels, oversteken en vervolgens weer linksaf Weiersstraat. Straat oversteken linksaf en voor de brug rechtsaf langs Vaart Noordzijde. Op nummer 36 staat het Witte Huis dat in opdracht van **Hendrik Jan Oosting**, burgemeester en grootvader van de latere taalgeleerde Hendrik Jan Oosting (1842-1915)gebouwd werd in 1821. Zie het familiewapen in de gevel.
6. Steek de Vaart over zodra het kan, steek de weg over en loop via de Witterstraat door tot het Asserbos. Sla daar rechtsaf en loop het Asserbos in via Rode Heklaan. Links ligt het restaurant Pondarosa.
7. Loop rechtdoor en volg de bruine wandelroute door het Asserbos richting begraafplaats De Boskamp. Volg eerst nummers wandeling 116,115, 114, 113 en daarna de pijltjes van de bruine wandelroute(34-46), loop over het terrein van de stadsboerderij, 46-14, 14-45 en blijf de bruine pijltjes volgen tot je aan de overkant van de weg de begraafplaats de Boskamp ziet liggen.
8. Steek de grote verkeersweg over en loop met de bocht naar rechts richting ingang van de begraafplaats. Nog voor de ingang linksaf over een bruggetje en daarna rechtsaf richting columbarium, tweede pad links. Voor het columbarium naar rechts, eerste pad rechts en de derde inham. Op deze begraafplaats zijn veel Molukkers begraven waaronder zes van de zeven omgekomen Molukse actievoerders bij de Punt op 11 juni 1977. **Maarten Mual** ontwierp het monument op hun graf.
9. Loop vanaf de begraafplaats weer het Asserbos in naar het oosten richting Beilerstraat. Volg de bruine pijltjes: 14-11-10-02 in deze straat aan de rand van het Asserbos liet **Hendrik Jan Oosting** (1842-1915) eenmaal terug in Nederland een huis bouwen in 1906 vlakbij het voormalige landgoed van zijn familie 'De eerste Steen' op nummer 82.

10. Loop links aanhoudend 02-07 het Asserbos weer in, langs de Oude Vijver, richting De Hertenkamp. Uit het bos bij 07 zie je links het Stadspaviljoen liggen. In 1780 werd op die plek een Herensociëteit opgericht. De leden van de sociëteit waren allemaal vooraanstaande Assenaren waaronder de familie van **Charles Le Roux**.
11. Sla rechtsaf en loop de Hertenkamp(straat), stukje Beilerstraat en bij de driesprong rechts aanhouden de Wilhelminastraat. Loop door tot de Oosterhoutstraat, sla linksaf en aan het einde van de straat rechtsaf de Zuidersingel oplopen, die overgaat in de Oostersingel.
12. Sla rechtsaf en loop langs het landgoed Overcingel, Oostersingel 27. Hier woonde in de 18^{de} eeuw de **Catharina Allegonda van Lier** (1768 – 1801). Haar vader, die ontvanger-generaal was in Assen, liet dit herenhuis bouwen in 1776-1778. Het verhaal van de familie Van Lier wordt verteld in het Poppenhuis, onderdeel van het Drents Museum. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
13. Loop verder en sla linksaf Kloosterlaan richting Drents Museum. Loop rechts om het museum naar de ingang als je het museum wilt bezoeken. Steek het plein over en loop de Brinkstraat in. In deze straat was het Provinciale gerechtshof van Drenthe gevestigd in het paleis van Justitie uit 1840. Nu Rijksmonument. **Hendrik Jan Smidt** heeft hier van 1851 tot 1866 als advocaat gewerkt.
14. Loop weer terug naar het plein en loop het Museumlaantje in. Loop verder door en de Stationstraat in Al gauw zie je het station van Assen liggen. Einde van deze koloniale wandeling.