

## Koloniale wandeling Beetsterzwaag: Kunstzinnige koloniale en een Indonesisch graf

Start- en eindpunt: bij de lang parkeerplaats Hoofdstraat 73  
achter Restaurant Lijf's

Openbaar vervoer: bushalte Hoofdstraat Beetsterzwaag  
Horeca: diversen in de Hoofdstraat Beetsterzwaag

Lengte van de wandeling: 14 kilometer

Routebeschrijving downloaden: volg de link

GPX-bestand: Topo GPS koloniale wandeling Beetsterzwaag

Deze wandeling voert langs verscheidene huizen in de Hoofdstraat van Beetsterzwaag waar kunstzinnige koloniale zoals Jan Loman(1918-2006) geodeet en kunstenaar, Jan Jacob Slauerhoff(1898-1936) arts en dichter en Jacobus Anthonie Meessen (1836-1885), een van de eerste fotografen in Nederlands-Indië gewoond hebben. Waar Meessen heeft gewoond in Beetsterzwaag is onbekend. Heel bijzonder is het verhaal achter het graf van de Indonesische medicijnen student die begraven ligt op de begraafplaats van de Hervormde kerk in Beetsterzwaag. Vervolg de wandeling daarna door het prachtige natuurgebied rond het dorp.

### Route

1. Loop vanaf de parkeerplaats weer naar de Hoofdstraat. Sla hier linksaf en loop door tot Hoofdstraat nummer 85. Daar staat een sculptuur van **Jan Loman (1918-2006)**, geodeet en kunstenaar, die van 1945 tot 1949 in Nederlands-Indië werkte als landmeter bij de topografische dienst. Loop daarna terug richting restaurant Lijf's aan de overkant van de straat. Loop verder de Hoofdstraat in.
2. Op nummer 80 staat het Lycklama huis. **Jan Anne Lycklama à Nijeholt (1809-1891)** trouwde op 21 januari 1836 in Beetsterzwaag met Ypkjen Hillegonda Van Eysinga. Zij erfde het huis van haar oudtante. Lycklama à Nijeholt diende vanaf zijn 18e jaar bij de marine. Na een retourreis naar Nederlands-Indië verliet hij in 1835 de Koninklijke Marine als luitenant-ter-zee.
3. Even verderop in de Hoofdstraat staat op nummer 46 het Eysingahuis. Het huis is vanaf 1870 zestig jaar lang door artsen bewoond geweest. De meest bekende en wellicht ook meest besproken arts was wel de dichter-dokter **Jan Jacob Slauerhoff (1898- 1936)**, die van 1 juni tot 1 augustus 1929 in het Eysingahuis waarnam voor dokter Bremer die door tuberculose een tijdje in Davos moest kuren.
4. Sla bij Hoofdstraat nummer 29 rechtsaf en loop de Pastorielaan in. Aan het einde linksaf Kerkepad Oost. Je komt uit op de Van Lyndenlaan. Steek de weg over en loop naar de begraafplaats rond het Hervormde kerkje. Loop door het hek de begraafplaats op en ga direct linksaf en aan het eind van de gravenrij rechtsaf. Op de twee na laatste gravenrij ligt de Indonesiër **Basoeki** begraven. Hij studeerde medicijnen aan de universiteit van Utrecht en was in de kost bij de weduwe Fournier.
5. De reden dat Basoeki in Beetsterzwaag werd begraven, was dat de man van mevrouw Fournier, **Antonius Hijpolitius Fournier (1871-1913)**, daar in 1913 begraven

was. Het graf naast Fournier was gereserveerd voor haar. Zij stelde haar graf echter ter beschikking aan haar kostganger. Loop weer terug naar de uitgang. Sla rechtsaf en loop tot de Hoofdstraat. Daar weer rechtsaf de Hoofdstraat verder uitlopen.

6. Blijf aan de rechterkant van de weg lopen. Na een brugje rechtsaf de Beetsterweg/Helomareed in lopen. Na 100 meter linksaf Kerkepad West. We volgen verder in grote lijnen wandeling Groene Wissel 307. Na 50 meter op een driesprong rechtsaf. Volg dit pad ongeveer 500 meter. Op een kruising met rechts een huisje even doorlopen en dan schuin rechtsaf. Op de eerste kruising linksaf, een pad met fietspad over grasland. Volg het fietspad het bos in. Na een huis met schuur aan je rechterhand, rechtsaf, een bomenrijk zandpad een kilometer volgen tot een kruising met een zandweg. Hier rechtsaf.
7. Direct na een akker linksaf slaan. Je loopt op een graspad langs de akker dat overgaat in een breed grasbospad. Sla het eerste smalle pad rechtsaf in loop door tot een kruising. Hier linksaf. Aan het eind kom je uit op een asfaltweg. Sla rechts af en loop op de kruising bij paddenstoel 22265 (Boerestreek) rechtdoor tot een driesprong en ga daar rechtsaf.
8. Bij paddenstoel 23453 rechtsaf een fietspad inslaan. Direct na twee bankjes voor het brugje linksaf. Loop dit pad verder uit tot je op een t-splitsing komt, ga daar rechtsaf. Loop dit pad verder uit tot je op een fietspad komt. Hier rechtsaf (Boppefjilt). Sla de eerste brede bosweg rechts in en loop het bos in. Na 100 meter linksaf slaan (negeer het mountainbike pad) en loop door tot een fietspad, net voor het fietspad linksaf slaan. Loop deze weg verder uit tot wandelroterpaal 76. Rechts zie je het prachtige kerkje van Olterterp. Loop rond het kerkje en weer terug naar de weg. Sla rechtsaf.
9. Aan het einde van de weg, de weg oversteken en linksaf slaan. Je loopt langs restaurant het Witte huis. Na de bushalte, bij paddenstoel 63200 rechtsaf, even rechtdoor en na klaphekje linksaf. Bij wandelroterpaal 75 rechtdoor, bij kruising met een fietspad rechts, rechtdoor. Na 200 meter rechtsaf, fietspad oversteken en bospad inslaan met nu het fietspad links. Het eerste pad links inslaan, fietspad oversteken en grasbospad volgen.
10. Aan het einde bij de bosrand rechtsaf en neem vervolgens het eerste bospad linksaf. Aan het einde op een ruime driesprong bij wandelroterpaal 80 rechtsaf met links een fietspad. Waar het pad het fietspad kruist rechtdoor. Houd rechts aan en loop langs de koning die uitgesneden is in een boomstam naar een metalen brugje bij wandelroterpaal 81. Loop het brugje over en gelijk linksaf langs het ven. Bij wandelroterpaaltje 89 rechtdoor. Op een driesprong bij wandelroterpaal 83 rechtsaf en volg route naar paaltje 84, 85, 86.
11. Aan het einde van het pad kom je uit op een drukke weg. Hier linksaf. Bij huisje Vianen de weg oversteken en rechtdoor lopen een grindweg op die na huis nr.11 een bospad wordt. Neem het eerste smalle pad linksaf met rechts een diepe bossloot. Aan het eind van het pad linksaf en blijf dit pad volgen. Volg nu de rood/witte markeringen en je komt uit op Kerkepad Oost. Op de kruising bij een modern kerkgebouw (Vlaslaan) linksaf. Sla de tweede straat rechtsaf in en je komt weer uit op

de parkeerplaats achter Restaurant Lijf's. Einde van deze koloniale wandeling. Helaas geen spoor van een van de eerste fotografen in Nederlands-Indië **Jacobus Anthonie Meessen (1836-1885)**, die als architect werkte in Beetsterzwaag en daar in 1885 overleed.