

Koloniale wandeling Vlissingen II: Bewindhebbers en plantagehouders



Start- en eindpunt: station Vlissingen

Parkeren: bij het station

Horeca: meerdere gelegenheden

Musea: MuZeeum van april tot en met oktober alle dagen geopend. In het winterseizoen, van november tot en met maart, op maandag gesloten.

Lengte van de wandeling 17 kilometer

In de stad Vlissingen zelf is weinig overgebleven die rechtstreeks herinneren aan het koloniale verleden. De buitenplaatsen Der Boede en Moesbosch buiten de stad zijn in het bezit geweest van families die banden hadden met de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC). Deze families hadden plantages in Zuid-Amerika en in het Caraïbisch gebied. Op het eiland Tobago stichtten zij een kolonie die zij Nieuw Walcheren noemden. Een van hen voerde zelfs de titel baron van Tobago.

Route

1. Vanaf het station Vlissingen rechtsaf de Prins Hendrikweg in. De weg loopt met een bocht naar links naar de rode brug over het kanaal van Walcheren. De brug oversteken en direct rechtsaf het fietspad inslaan dat langs het kanaal loopt. Je kunt ook linksaf de dijk oplopen en verder gaan over het graspad. Je loopt onder de Sloebrug door en loopt tot aan de rode Souburg spoorbrug. Neem links de tunnel onder de grote weg door. Na de tunnel linksaf en meteen rechtsaf naar het Marnixplein. Dit plein gaat over in de Parklaan. Aan het eind van deze laan rechtsaf de Zuidbeekseweg op.
2. Je steekt de Weijervlietweg en de Flamingoweg over en loopt door tot paaltje 75 van het wandelnetwerk rechts van de weg. Hier sla je rechtsaf richting nummer 43. Je loopt langs een hertenkamp links en aan het eind van de weg blijkt dat je op de Zuidbeekse weg hebt

gelopen. Je slaat links af de Jacoba van Beierenweg in. Deze weg een heel eind volgen, loop door de tunnel onder de snelweg door en sla vervolgens aan het eind van dit pad rechtsaf. Blijf rechts van de weg lopen.

3. Je passeert het bordje met gemeente Veere erop en even verder zie je rechts het buitenhuis Der Boede liggen, Vlissingsestraat nr 19. Mr. Jacob van der Mander van Ouwerkerk (1707-1775) erfde in 1729 het landhuis van zijn broer. Hij was een van de bewindhebber van de VOC in Vlissingen in de 18^{de} eeuw.
4. Je passeert landhuis Der Boede. In 1805 ging het landhuis over in handen van Mr. Abraham van Doorn (1760-1814). Zijn familie had ook een koloniaal verleden. Loop door tot ANWB richtwijzer 17295. Hier steek je de weg over en loopt de Galgeweg in. Blijf op het fietspad rechts lopen.
5. Direct links ligt het Buitenhuis Moesbosch. De Galgeweg uitlopen tot aan de duinen (circa 2km). Het duin oplopen en het pad linksaf inslaan richting Vlissingen. Je kunt ook even verpozen bij strandpaviljoen Piet Hein. Volg verder de gele pijltjes van het wandelnetwerk, richting Vlissingen.
6. Het pad voert hoog op de duinen naar de boulevards van Vlissingen. De boulevards helemaal aflopen, langs de Gevangentoren, voorbij de moedige redder Frans Naerehout tot het standbeeld van Michiel de Ruyter. De Ruyter voerde in de derde Engelse oorlog een actie uit in West Afrika (kust Guinee-Ghana-El Mina). Deze oorlogen waren onderdeel van een Europees conflict dat deels werd uitgevochten in de rest van de wereld waaronder ook in Suriname.
7. Loop om het standbeeld heen en neem vervolgens de trap naar beneden de stad in. Sla rechtsaf de Nieuwendijk op. Na 100 meter ziet u links het Zeeuws MuZeeum liggen. Het Zeeuws Martiem MuZeeum is in en prachtig complex gehuisvest waaronder het Lampsinshuis.
8. Na een bezoek aan het MuZeeum waar een replica van het VOC schip 't Vliegent Hart te zien is, linksaf de Nieuwendijk oplopen, en vervolgens rechtsaf oversteken naar de haven. Hier linksaf en langs de haven blijven lopen met een bocht naar rechts, langs het Arsenal theater naar de molen op de dijk. Ga de trap op en sla boven linksaf. Loop rechts langs de molen en blijf buitendijks lopen tot het einde van het pad. Hier linksaf. Je ziet het station al liggen. Steek de blauwe sluisbrug over, sla linksaf en steek rechtsaf de rode sluisbrug over en loop naar het stationsplein. Hier eindigt deze koloniale wandeling .